

Praktische en teoretische kennis aanscherpen

## Wijngilde heeft in Midden-West-Vlaanderen nu een nieuwe „commanderij”

Op 28 juni 1968 werd in de schaduw van het slot van Wijnendale de Vlaamse Wijngilde gesticht. De belangrijkste initiatiefnemers waren Westvlamingen. De gilde evolueerde en telt 22 „commanderijen” onder leiding van nationaal voorzitter Raf Eeckhout uit Ardooe. Elk van de 22 commanderijen funktioneert autonoom en bestrijkt een regio. Zo werden er tot nu toe in West-Vlaanderen vier commanderijen gesticht, één in Zuid-West-Vlaanderen met zetel in Kortrijk, één aan de Kust met zetel in Oostende en één in Brugge die ondertussen uitbreiding nam en ontdubbelde. De vijfde commanderij wordt nu in het hart van de provincie boven de doopvont gehouden, om de grote leemte op te vangen tussen Torhout-Izegem in de noord-zuidrichting en Tielt-Ieper in de Oost-West richting. De initiatiefnemers zijn: Oscar Pacqueu, André Manhaeve beiden uit Roeselare, Paul Buyse uit Hooglede, Wilfried Moreel uit Lendeledede en Freddy Vlaemynck uit Kortrijk.

Ontelbare hektaren wijn worden verbouwd over de hele wereld en dit brengt mee dat er duizenden liters wijn worden gedegusteerd, geproefd of feitelijk gedronken zonder dat er meer volgt dan „een goed wijntje” of „mijn smaak niet”. De Vlaamse Wijngilde, van naam misschien wat elitair, maar in wezen volledig gericht naar het publiek, heeft juist de bedoeling om geïnteresseerden meer vertrouwd te maken met de wijn en de algemene kennis (zonder daarbij over te gaan tot een schoolse onderwijsmethode) op te drijven, inzoverre dat de leden gemakkelijker een betere keuze in het ruime aanbod kunnen doen. De gilde heeft geen commerciële bindingen en heeft slechts de bedoeling om de teoretische kennis naast de praktische aan te scherpen.

### Grootmeester Oscar Pacqueu

De heer Pacqueu: „Gezien er geen gilde was in deze regio, komen wij tegemoet aan de wens van talrijke liefhebbers uit de streek van Roeselare-Tielt-Ieper-Izegem-Torhout. Wij namen met enkele wijnliefhebber het initiatief om een wijngilde te stichten die in september met een eerste gildejaar start. De degustaties zullen deskundig worden geleid en besproken door wijnmeesters en gastsprekers en de avonden (een achttal) zijn gratis voorbehouden

aan de ingeschreven leden zonder de minste koopverplichting. De degustaties zullen zoveel mogelijk plaats hebben op een vrijdagavond op een nog nader te bepalen plaats, wellicht een centraal gelegen restaurant of zaal in of rond Roeselare.”

Het is de bedoeling toe te treden tot de „Vlaamse Wijngilde” onder de benaming commanderij Midden-West-Vlaanderen De Mandel en de nodige contacten werden hiervoor reeds gelegd. Het peterschap werd aangevraagd aan het nationaal sekretariaat. Leden van andere commanderijen kunnen toetreden zonder verlies van hun anciënniteit of verworven status van de voorbije jaren. De nieuwe commanderij telt al een dertig inschrijvingen en rekt op een ruime interesse bij het publiek. Men wordt lid door een jaarlijkse bijdrage van 2000 fr. per persoon te storten vóór 15 augustus op rekening van de „wijngilde Midden

### TE KOOP KUNST-BALKEN

Rustiek-eik

in Polyrethaan  
7 x 7 cm. - 125 fr./l.m.  
32 mm x 18 cm. - 125 fr./l.m.

Magazijnen  
FRANS VLAEMINCK

OOSTROZEBEKE  
056/66.71.04 - 66.71.03

West-Vlaanderen” 712-0114988-29  
Inlichtingen: Oscar Pacqueu te (051) 20.36.78, André Manhaeve te (051) 22.39.40, Paul Buyse (051) 20.36.78, Freddy Vlaemynck (056) 21.43.93 of Wilfried Moreel (051) 20.19.67.



Paul Buyse (Hooglede), Oscar Pacqueu en André Manhaeve (Roeselare), Wilfried Moreel (Lendeledede) zijn samen met Freddy Vlaemynck (Kortrijk) de stichters van de Wijngilde Midden-West-Vlaanderen ofte „Commanderij De Mandel”. Op de stichtingsvergadering kon een glaasje wijn uiteraard niet ontbreken. (Foto SB).